

Den Lille Grønne

Egmont Højskolens Elevforening
juni 2000



egmont
højskolen



INDHOLD

Hilsen fra en Skaldepande	3
Siden sidst	5
Ved Anna Hansens død	7
Duelighedsbevis	8
Et liv på 4 hjul	9
Lær at flyve	10
Tanker i et vandtårn	12
Tøjdesign til special models	14
International Linie i Uganda	15
Rejseberetning fra Kroatien	17
Hjælperfest	19
Elevhold 1999 / 2000	20
Adresser, elevforeningens bestyrelse	22

Se

Egmont Højskolens Elevforenings

Hjemmeside:

<http://home2.inet.tele.dk/jbork/elevforening>

samt

Egmont Højskolens egen hjemmeside:

<http://www.egmont-hs.dk>

Forsidemotiv:

*Skulpturen „Ouroboros“ lavet af Søren Qvist, elev 1999/2000
foran den nye kursusfløj i Annexet*

HILSEN FRA EN SKALDEPANDE

Eleverne er rejst hjem og det første sommerkursus er startet. Højskolen og omgivelserne viser sig fra den smukkeste side. En artikel til Den Lille Grønne får en til at se tilbage på de seks måneder, der er gået af det nye årtusind.

De 23 uger, som forårsholdet har været her, er fløjet af sted. Selv eleverne kunne ikke forstå, hvor alle ugerne var blevet af, men sådan er det med tid. Har man det godt og er der indhold i tingene, er der for få timer i døgnet.

Som I kan se andetsteds i skriftet, gik årets studierejser til Kroatien, Japan og Uganda. Kroatien var et eksperiment, men da det dels var billigt og det dels er et politisk og historisk sted, blev det årets destination for den store flok. Hotellet var både tilgængeligt og luksuriøst. Til Japan og Uganda var det naturligvis mindre hold. På janturen koncentrerede man sig om musik og kultur og i Uganda var det primært handicappedes vilkår, især det at ugandiske handicaporganisationer har sikret sig plads i en række politiske råd og udvalg.

Efter rejserne havde vi den glæde at økonomiminister Marianne Jelved ville besøge skolen og tale (varmt) om Ømu'ens fortræffeligheder. Også til Grundlovsdag havde vi minister-

besøg, idet formanden for Dansk Handicap Forbund, Jan Jørgensen blev flankeret af forhenværende socialminister Aase Olesen og miljøminister Svend Auken. Svend Auken havde indvilliget i at afsløre Søren Qvists stensulptur, som han så fornemt har beskrevet i elevskriftet fra sidste år.

I løbet af foråret har vi fået indviet det nye smukke undervisningslokale nede ved Annexet. I øvrigt der, hvor vi også afviklede Grundlovsdag. Det nye lokale er indrettet, så der både kan undervises med pc'ere, i grupper eller i forelæsningsform. Lokalet kan udvides, så hele den gamle pejsestue kan inddrages. Også tre nye lærerboliger har vi i det her forår gjort færdige og lærere og hjælpelærere er allerede flyttet ind.

De udvidelsesplaner, som jeg tidligere har omtalt, er i god gænge. De 17 mill. Kr. fra Velux Fonden er ved at blive suppleret med forskellige offentlige tilskud og det er mit håb, at vi kan være færdige med licitationen i begyndelsen af 2001, men vi mangler også værelser med ordentlige faciliteter. Planerne om en udvidelse af spisestuen og et nyt kontor er bestemt ikke skrinlagte, men her går det lidt langsommere med at skaffe den nødvendige kapital.

Det elevhold, vi lige har sagt farvel og tak til, har givet en masse god energi til huset og de vil blive husket for holdet, der kunne finde enhver lejlighed til at holde fest, også gode fester med tema og indhold. Igen i år har vi oplevet, at en af vores elever er døde. Lars Rasmussen blev begravet den 25. maj og præsten i Assens fik sagt alt det, Lars var og det han havde betydet for sin familie og for sine kammerater. Efter begravelsen var vi alle samlet til kaffebord med Bailey's (Lars's hofdrik) og vi fik lejlighed til at høre det orkester, Lars i flere år havde spillet med i. Det var en værdig og livsbekræftende begravelse - en god måde at ære Lars's minde på.

Vi ser frem til at se jer til Elevstævnet den 3. - 5. november og den aktive elevforening er langt fremme med planlægningen. I det hele taget er det en stor fornøjelse, at Elevforeningen så ofte kommer i huset og støtter både skolens og elevernes initiativer.

Alt i alt har vi det virkelig godt og glæder os til en sommer, hvor en masse gamle elever har valgt et ugekursus på Egmont Højskolen.

Rigtig god sommer!

De bedste hilsner

Ole Lauth

Den nye kursusfløj i Annexet



SIDEN SIDST

Til Elevforeningens medlemmer juni 2000

Efter en lang vinter blev det pludseligt sommer. Der er igen forløbet et spændende vinterophold på Egmont Højskolen med masser af aktiviteter. Igen i år har vi fra elevforeningen kunnet konstatere at Egmont Højskolen er stedet med masser af muligheder for alle for at få et menneskeligt input, som giver et utroligt godt ståsted fremover. At højskolen er stedet kan vi se af den store interesse, der er for at blive elev på skolen.

• Elevstævne 2000

Elevstævnet vil blive arrangeret i weekenden den 3.-5. november 2000. Elevforeningen og Højskolen er allerede i fuld gang med at arrangere aktiviteter til elevstævnet. Og igen ser det ud til, at vi får sat et særdeles spændende arrangement sammen.

Fredag aften har vi fået den Irske folkemusiker Cahir til at komme og un-



derholde. De, der har oplevet Cahir før ved elevstævner, vil uden tvivl synes det er alle tiders.

Lørdag aften har vi fået Charlie Dee til at komme. Charlie Dee spillede også sidste år til elevstævnet, og det var en kanonsucces.

Der vil omkring 1. september blive udsendt materiale til medlemmerne med mulighed for tilmelding angående elevstævnet.

For at være sikker på at huske weekenden:

SÆT KRYDS I KALENDEREN
MED DET SAMME.

Elevforeningen er så småt begyndt at planlægge stævnet. Vi glæder os til et se rigtig mange af jer.

• Flyrejse

Elevforeningen arrangerer i år en tur til Lanzarote. Turen forløber mellem 14. og 21. august. Der har været stor interesse for turen, hvor der skal 35 rejseglade deltagere med. Elevforeningen ønsker alle en rigtig god tur.

• Busrejse

Elevforeningen prøvede i år at arrangere en tur til Sæby, hvor vi skulle

have boet på Sæby Søbad. Det lykkedes os desværre ikke at få tilmeldinger nok til turen. En af grundene til at vi måtte aflyse var, at vi skulle give Sæby Søbad besked allerede den 1. april. Turen skulle have været af sted i uge 26, men på grund af den alt for tidlige tilmelding til Sæby lykkedes det ikke at afvikle turen.

Men det betyder ikke at vi ikke prøver igen, så hvis du har et godt forslag til et rejsemål er vi meget interesseret i at høre fra dig.

• **Materiale til Årsskriftet**

Deadline for materiale til årsskriftet er den 15. november 2000. Vi håber du vil samle materiale om hvad du oplever, eller om ting du synes andre skal dele med dig.

Elevforeningen ønsker alle en rigtig god sommer, og vi glæder os til se rigtig mange af jer til stævnet den 3.-5. november 2000.

Jens Bork



Billeder fra revyen 1999



VED ANNA HANSENS DØD

På Egmont Højskolen modtog vi den 15. juni meddelelsen om Annas død. Anna var ansat i skolens hjemmehjælpsafdeling i næsten 15 år.

Anna var utrolig opmærksom overfor skolens kursister og elever med handicap. Ingen som henvendte sig med et problem gik forgæves til Anna. Hun var altid med på skolens studieture til udlandet og udviste her både initiativ, overblik og hjælpsomhed.

Også som kollega var Anna et både varmt, humoristisk og beslutsomt menneske. Hun interesserede sig for meget ud over det daglige arbejde og brugte meget af sin fritid på at tilegne sig ny viden. Derfor var det heller ikke uden grund, at Anna blev valgt som

sikkerhedsrepræsentant. Også på det område var hun utroligt vidende og havde blik for de forhold, som skaber et godt arbejdsmiljø.

Selvom Anna måtte leve med kræftsygdommen i mange år, hørte vi aldrig et beklagende ord fra hende. Selv de sidste år havde hun overskud til andre langt ud over, hvad man i hendes situation kunne forvente. Anna gjorde en forskel på Egmont Højskolen og vores tanker går til Tage og Jacob.

Æret være Annas minde

Ole Lauth
Forstander

DUELIGHEDSBEVIS

– af Mads Knudsen og Johan Wessel Knaack

Vi har i 3 uger nødt godt af Birgers (Lyhne) høje standard indenfor sejlads, og det har resulteret i 12 duelighedsbeviser (inkl. Ole Lauth). Vi er nu fuldstændig klar til at sejle med skibe på op til 20 tons, selv om Birger siger, at det ville være OK med lidt erfaring først, inden man begynder at lege med de helt store både.

Duelighedsprøven er delt op i en praktisk, en mundtlig og en teoretisk prøve. Den teoretiske prøve er en skriftlig prøver, hvor man får udleveret 10-12 spørgsmål omhandlende navigation. Her viste det sig, at den censor vi havde fået var meget medgørlig. Han gik rundt mellem bordene og hjalp os, hvis vi kom på vildspor.

Den mundtlige prøve går ud på, at man kommer ind i et lokale og sætter sig ned foran censoren og så be-

gynder han at stille spørgsmål. Spørgsmålene omhandlede lys, tåge- og dagsignaler, vigeregler, sikkerhed om bord, brandteorier o.s.v.

I den praktiske prøve kom vi ud på vandet, så censor kunne se, at vi virkelig også kunne manøvrere i en båd. Vi skulle lave mand over bord, sejle efter kompas og lægge fra og til. Vi fik også stillet spørgsmål i motorlære og knob. Det gik fint, selv om nogen nok var lidt nervøse. Vi planlagde undervisningen sådan, at formiddagen gik med teori i klasselokalet og eftermiddagen gik med praktisk sejlads. Aftnerne brugte vi tit til at sidde og løse opgaver og øve teori. Vi sad flere aftner til over 24.00 for at øve de opgaver Birger stillede os.

Efter alle havde bestået, blev det fejret med en øl (tak Lisbeth) på havnen.

Ole Lauth dybt begravet i teori



ET LIV PÅ 4 HJUL

– af Helle Sørensen, Pernille Nygaard Petersen ,
Nina Bøje , Pia Orlík Larsen og Lith Schade

Den 5. juni startede vi med et projekt, som vi har nu har arbejdet på i 1 ½ uge. Det omhandlede bolig og jobmuligheder for handicappede, samt en meningsfyldt hverdag.

Projektet har blandt andet været ude på 2 forskellige besøg. Det ene besøg var hjemme hos Jan Østergaard (kørestolsbruger), som har sin egen lejlighed. Vi var der onsdag formiddag og vi stillede ham nogle spørgsmål, som vi selv havde lavet. Den efterfølgende tirsdag var vi på besøg hos Fabos, et aktivitetscenter for alle slags handicappede. Vi snakkede med Karin, som fortalte om stedet og viste os rundt.

Vi har også lavet nogle få interviews bl.a. med folk på gaden i Hou og Odder. Vi spurgte dem, om de på et minut kunne sige os, hvad en meningsfyldt tilværelse var. Og det kom der meget forskellige svar ud af. Vi har også lavet en lysbilledserie og et lille rollespil, som vi brugte i vores fremlæggelse. Rollespillet illustrerede bruger/hjælper forholdet.

Vi har arbejdet i tre grupper, hver gruppe med sit ud fra samme emne. Hver morgen holdt vi lige et kort møde om, hvad vi skulle nå at lave den dag. Somme tider var vi uenige om tingene, men vi fandt dog en løsning på det.

LÆR AT FLYVE

– af Signe Hemmet Nielsen

– stod der med håndskrift på lille lap der omhandlede projekter... Det er lige noget for mig, tænkte jeg, og skyndte mig at melde mig på den gruppe!!!

Da første projektdag nærmede sig, var jeg meget spændt. Var det forstadie til pilotuddannelsen eller måske skulle vi bygge vores egen flyver eller...! Det var spændende at se hvad de lærere havde fundet på...

Men hvor blev jeg skuffet!!!

Lærerne spurgte om hvad VI ville lave?????!! De andre ville lave smykker, brænde raku, lave mad over bål, sove i shelter, hængekøjer, udhule en træstamme så det blev til en kano, bade nøgne og... Jeg blev helt forvirret... Måske var jeg gået forkert... Men den flinke lærer klappede mig på hovedet og sagde, at det var flyveprojektet!!!!

De første dage gik med at få alle ideerne sorteret, finde nogle folk der vidste noget om raku, noget om at lave smykker og noget om stenalderen! Det viste sig nemlig, at det handlede om at man ville lave en stenalderlandsby. Jeg var stadig forvirret over hvor det med flyvningen kom ind henne, men jeg lagde den tanke lidt fra mig, for de andre fik det med en stenalderlandsby til at lyde spændende

– selvom historie aldrig har interesseret mig.

Tirsdag formiddag drog hele holdet så til Moesgaard Museum. Her blev de tørre og støvede historietimer genoplivet!!!! „Hey, vil vi lave en bondestenalderlandsby eller en fra jægerstenalderen...?“ „Peder, hvorfor ser denne ting så mærkelig ud?!“ „Nøj, man kunne gøre noget ved kraniebrud allerede dengang...“ Bemærkningerne var mange fra flokken af Egmontelever, der gik med en stenaldermand i maven!!

Tiden fløj af sted. Men vi måtte hjem, da eftermiddagen var sat af til at lave vikingestrik. Dette havde Peders kone lovet at komme for at fortælle noget om. Vikingestrik er noget med at flette/hækle/strikke af kobbertråd. Så trækker man det gennem et hul, og vupti... Så har man et meget flot smykke.



Lidt mere teori skulle der til, før vi rigtig kunne være stenalderfolk, så vi fik besøg af den lokale stenaldermand, der fortalte om gamle bopladser i Hou og omegn. Der havde været mange! Selv havde han fundet rigtig mange ting fra den tid, mest sten, som havde været brugt til alt muligt!

Ellers blev dagende brugt til at spise snobrød og pølser, brændenældsuppe, pommefrites (lavet over bål). Der blev også lavet flotte hængekøjer. Nogle valgte at lave dem ud af gammelt fiskenet, mens andre selv flettede! Der blev også flettet kurve af pil, som Bentes mor vidste en hel masse om. Vikingsmykkerne blev færdige og det resulterede i armbånd, halskæder, mavebælter og...

Der blev lavet flotte lerskåle og endelig var der kano-projektet! En træstamme ankom en uge inde i projektet, og den skulle gerne ende med at blive til en kano. Vi var alle meget spændte på dette projekt, men det er slet ikke så svært. Det første man gør er, at man laver garage til sin kano. Derefter går man så i gang med at save riller i den med en motorsav (Hvis du har hørt at man ikke brugte motorsav i stenalderen, så må vi sige, at hvis DU kan bevise, at de ikke havde det, så holder vi op med at

bruge den!!) og til sidst hakker man så træet op med nogle meget gamle økser!!! Og så skulle den kunne sejle!

Fremlæggelse!!! For at lave et projekt, skal man fremlægge!! Vi inviterede HELE Egmont ned til shelteren, hvor vores by var vokset op. Her blev de alle budt på en enkelt popcorn lavet



over bål nede ved shelteren, Endvidere skulle kanoen søsættes! Det lykkedes. Den kunne sejle!!!

Til sidst vil jeg bare sige at det har været sjovt at lege med. Sjovt at lave bål, sjovt at gemme sig under presseringen når det regnede, sjovt at se hvad de andre fik ud af et stykke fiskenet, sjovt bare at sidde ved bålet, sjovt at se Michaels opfindelser, sjovt at se at så mange ting kunne lade sig gøre... Selvom jeg ikke lærte at flyve i den forstand jeg regnede med, så lærte jeg at flyve... Jeg lærte at flyve af lykke...

TANKER I ET VANDTÅRN

– af Atomu Miyagi

Dagbog fra projektgruppen

Mandag

Det kom lidt bag på mig, da jeg fik at vide, at jeg allerede skulle begynde fra i aften. Vi kørte mod VANDTÅRNET. Jeg forestillede mig, det var et kæmpestort vandtårn, men hvad var det for noget dette her? Det var noget gammelt skrammel. Og det var helt mørkt. Henrik (Broch-Lips) gav mig en pakke cigaretter. Heldigt. Jeg begyndte at male, men kunne ikke. Var jeg så dårlig til at male? Jeg var nok træt. Hellere sove. Godnat! Jeg frøs. Kunne ikke tænke på noget som helst i mørket. Kunne ikke føle noget. Alene. Det eneste jeg kunne mærke, var kulden. Cigaretten smagte ikke godt.

Tirsdag

Vågnede på grund af kulden. Meget koldt. Gik op i overetagen. Bedre. Og sov igen. Vågnede om morgenen og tissede. Forsøgte at tænke. Henrik kom og gav mig igen cigaretter. Havde ikke lyst til at male. Tiden gik, uden at lave noget. Blev en lille smule

sulten. Grinede. Grinede uden grund. Frøs. Det blæste meget. Vinden grinede. Grinede. Grinede af mig? Bare grin. Mistede tidsfornemmelse... Det var også lige meget. Behøvede ikke at lave noget. Havde heller ikke noget at lave. Det var en drømmetilværelse. Afslappende. Åndsfraværende, doven. Lavede ingenting. Spiste ingenting. Havde ingen kontakt med nogen. Blot være der. Det var sådan jeg ville leve eller hvad? Men hvorfor skulle det være så hårdt? Jeg følte mig meget sløv.



Onsdag

Omkring middag kom de alle sammen for at hente mig. Jeg skulle flytte til skolens toilet og fortsætte... et toilet, et toilet. Det var et toilet. Hvordan man så så det, så var det et toilet. Det var et toilet, hvor man skulle skide. Mmmm. Et godt sted. Henrik gav mig ikke nogen cigaretter i dag. Jeg så et spejl. Der var en mand i spejlet. Hvem var han.? Han var grim og ubehagelig. Jeg kunne brække mig over ham. En mærkelig fyr. Vent lige. Se nærmere! Han var mig. Det var mig! Indrøm. Ham der, det var mig. Det var mig. Ja, det var mig. Luk ikke øjnene. Undvig ikke. Kig lige på

mig. Kig. Nu. Ja men, jeg ville ikke. Jeg ville ikke. Han var ikke mig. Det kunne ikke passe. Jeg ville gerne have været anderledes. Jeg ville ikke være som ham. Han var for grim. Jeg ville ikke. Jeg ville ikke være grim. Jeg ville ikke acceptere. Jeg ville ikke acceptere ham som mig selv...

Ja vel. Ja vel. Aha. Det var netop derfor, jeg var grim. Sådan en som mig. At jeg ikke kunne se mig selv, det var det, der var mest grimt. Rigtigt. Grinagtigt. Kunne grine ad. Ja. Grin bare. Ja, grin ad mig selv. Oh-, hvor var jeg sulten.

Torsdag

Drømte. Blev slået ihjel, flere gange. Jeg flygtede og skreg. Flere gang. Ham, som slog mig ihjel, var mig

selv. Det var en meget god drøm. Jeg vågnede. Sulten. Dødsulten. Det var kun tanken om at æde, jeg kunne tænke. Chips, hamburger, pizza, spaghetti, curry-rice. Mit mål var i morgen. Kunne jeg holde udt il det? Jeg skulle blot holde ud til i morgen. Jeg følte mig sløv og svimmel. Alt, jeg så lignede noget, der var spiseligt. Kunne toiletpapiret spises? Lige pludselig dukkede Yutaka op. Og han fortalte, at japanerne skulle spise curry-rice i dag. Det var min livret. Den skid, det var med vilje, han kom ned og fortalte mig om det. Uaaa! Jeg ville ikke tabe. Holde ud. Holde ud, indtil i morgen. Holde ud, holde ud, holde ud. Kunne ikke mere. Gav op... Og spiste curry-rice sammen med andre og bagefter gik jeg på toilet og sked. Det var befriende, skid.

TØJDESIGN TIL SPECIAL MODELS

– af højskolelærer Dorte Jørgensen

Drømmen om at have smart og moderne tøj var drivkraften i denne projektgruppe. Tøjet skulle samtidig være praktisk og funktionelt, da flere af pigerne sad i kørestol. Vi blev meget inspireret under et besøg hos Handy Wear i Ikast. Det var et tøjfirma, der syede tøj til handicappede. Nu skulle vi hjem og sy smarte kjo-

ler med velcrolukning og bukser med forhøjet bagdel. En bluse fik en ekstra åbning i ryggen og andre fikse modeller blev designet. Det var en meget god projektperiode, hvor vi knoklede dagen lang for at få tøjet syet færdigt inden fremlæggelsen, nemlig et modeshow. Til sidst en stemningsrapport fra systuen:

„Hvor bli'r du flot“

„Bettina hvad skal jeg nu lave“

„Jeg skal lige på toilettet“

„Hvem har taget knappenålene“

„Av, nu klippede jeg forkert“



„Hvor er mit mønster“

„Spræt op“

„Der er kaffepause!“

„Min lårkorte skal være rigtig fræk“

„Prøv den lige“

INTERNATIONAL LINIE I UGANDA

– af højskolelærer Troels Hovgaard

I marts måned var International linie på en meget vellykket tre ugers studietur til Uganda. Opholdet kom i stand i samarbejde med DSI og en lokal handicaporganisation kaldet NUDIPU. Elever og lærere fik en lang række uforglemmelige oplevelser og mødet med den ugandiske befolkning og deres virkelighed er noget, vi for altid vil bære i os.

Holdet har efter rejsen lavet en CD-rom om vores rejse og oplevelser. Den kan rekvireres gennem højskolen og i løbet af sommeren vil den desuden kunne findes på Internettet via skolens hjemmeside (www.egmont-hs.dk). Herunder kommer en lille tekst bid fra CD-rommen.

BARFODS TOPMØDE

Vi er i en times tid blevet vist rundt på Skolen for Fysisk Handicappede i en forstad til Kampala og skal nu ind i det sidste lokale - et lille aflangt rum, hvor fire-fem elever sidder og arbejder ved skolens fire computere. Og pludselig ser vi ham: Peter, en ung fyr på 18 år med en spastisk lammelse meget lig vores egen Bo. Det ligner mest af alt et topmøde på højt plan, da de to hjerteligt trykker fødder i et minuts tid.

De to går udenfor og sætter sig i skyggen af et af undervisningslokalerne: Bo og Peter begynder at snakke sammen.

Peter fortæller, at han har været på skolen i otte år og at familie og bekendte betaler for halvdelen af hans ophold, mens den anden del bliver betalt af en handicaporganisation. Tre uger om året besøger Peter sin familie, der bor i Kampala. Familieforholdene er ellers noget miserable. Faderen er død af

AIDS og moderen er alvorligt syg af samme sygdom, så hun kan ikke arbejde længere.

På trods af det meget markante handicap klarer Peter stort set sig selv på skolen. Han klarer alt med tæerne; spiser, skriver med blyant og arbejder med computeren. Faktisk er hans største drøm at komme til at arbejde med computer, men han bruger ikke meget tid på at tænke på fremtiden, da han synes



Peter bagerst

mulighederne er meget begrænsede for ham.

Da snakken har stået på et stykke tid spørger Peter, om ikke Bo kunne tænke sig at give ham sin kørestol eller bare nogle penge. Ups, det er svært at finde den bedste måde at svare på sådan en forespørgsel. Bo kan selvfølgelig ikke hoppe ud af sin kørestol eller lige ryste op med en masse penge, selvom han objektivt set er så meget bedre stillet end Peter. Den gode stemning kommer aldrig helt igen, men de snakker lidt videre og siger så farvel lidt senere.

Et stykke tid efter besøget forklarer Bo:

„Det var et spændende møde, først tænkte jeg - hold da kæft, hvor han ligner mig, det var som om han kunne have været min lillebror, det var helt mærkeligt. Han var en fyr med gang i. Hvis han havde boet i Danmark ville han kunne nå langt, og jeg tror ikke han ville have siddet hjemme og kedet sig. Han har virkelig noget mellem øerne. Jeg havde tænkt på at invitere ham på burgerbar i Kampala, men så kom det med pengene op mellem os, og det var lidt svært og egentlig ærgerligt. Jeg havde kun været få dage i Uganda og synes det var mærkelige spørgsmål. Men nu hvor jeg kender mere til forholdene og i øvrigt tænker på hans baggrund, forstår jeg ham godt. Han ser

mig komme der i pænt tøj med to bredskuldrede personlige hjælpere og en masse blondiner omkring mig...!! så kan jeg godt forstå at han tænker wau, hvor må han have mange penge.

Det rører selvfølgelig ved noget inde i mig at vi har så forskellige vilkår og muligheder. Jeg kunne selvfølgelig sende ham nogle penge, men jeg er ikke sikker på det virkelig hjælper ham. Jeg kunne skrive et par breve til ham, men jeg får vanskeligt ved fx at sende en kørestol ned til ham, og hvis jeg kunne, ville det være lidt sært bare at sende en stol til én person, hvad med alle de andre? Jeg tror den bedste måde at hjælpe på er gennem danske organisationer, der støtter lokale handicaporganisationers generelle arbejde. Og jeg tror den bedste hjælp i Uganda drejer sig om oplysning og atter oplysning, så folk får et bedre kendskab til handicappede.



Og der trykkes fødder

REJSEBERETNING FRA KROATIEN

– af højskolelærer Kasper Mortensen

Dette forår tog størstedelen af skolen på studietur til Kroatien. Sussi og Marie, der var på Medielinien, lavede en billedreportage fra turen. Denne

billedreportage blev lavet dels som et lille hæfte, dels som en CD-Rom. Nedenfor følger reportagen i redigeret form, og med lidt færre billeder.

Afgang og turen derned

Vi skulle tidligt afsted fra Hou, og derfor var det nødvendigt at stå tidligt op. Bagagen til busserne var afleveret aftenen inden, og pakningen begyndte kl. 6. Dem der skulle til Japan, var mødt op for at vinke farvel. Vi skulle køre kl. 7, men kom først afsted ca. halv 8. Vi holdt pause omtrent hver 3. time. Så rygere og tissere måtte



holde sig så længe. Mange sov i bussen, når ikke lige der var en video på maskinen. Turen gik fint uden uheld, og uden at vi blev nødt til at holde i kø.

Hotel Histria - kroatisk luksus

Vi ankom til hotellet lidt sent, men fik straks noget aftensmad i restauranten. Hotellet var flot, og meget stort.



På billedet kan du se hotellet fra den side der vender mod vandet. Restauranten var stor, og der var mange tjenere til at servere maden. Om aftenen fik vi tre-retters menu, og man kunne vælge mellem 5 forskellige hovedretter, og 3-4 forskellige desserter. Til morgenmaden var der tagselv-bord med morgenbrød, ost, syltetøj og kødpålæg. Desuden ymer, cornflakes o.lign. samt selvfølgelig te, kaffe, juice og mælk.

Pula

Byen Pula har mange rester af bygninger fra Romertiden. Her ses medieliniens topreportere ved et af byens vartegn, som vi døbte Triumfbuen. Et andet af byens vartegn er



Arena'en, der er en lille udgave af Colloseum. Det er flot bevaret, trods det at det er ca. 2000 år gammelt. Under Arena'en var der et museum, hvor man kunne studere handelsveje mv. i Romertiden. Pula har sit eget flag, som de bl.a. flager med på fæstningen i Pula centrum. Fæstningen rummer et museum om skibsfart, samt en del våben-dele - fx kanoner og maskingeværer.

Radio Maestral medielinien på besøg



Her sidder det meste af medielinien og hører efter (og det er ellers sjældent). Årsagen er den nydelige mand i baggrunden, Elvis Morin, der er ved at fortælle om sin radiostation „Radio Meastral“. Stationen var startet lige efter krigen, og havde nu omkring 20 ansatte. De havde mange CD'er, men de lavede også en del informationsstof til deres udsendelser. Alle medarbejdere var lønnet via stationens reklameindtægter.

HJÆLPERFEST

– af Jens Bork

De der har været med til Elevstævner eller med på Elevforeningens rejser, har sikkert konstateret at elevforeningen er omgivet af en gruppe utroligt flittige frivillige hjælpere. Ved Elevstævnet 1999 havde vi godt 40 frivillige hjælpere med, hvilket er en nødvendighed for at få stævnet til at fungere, når der er så stor tilslutning til stævnet.

Derfor besluttede elevforeningen i tæt samarbejde med Egmont Højskolen, at holde en takkefest for de frivillige hjælpere. Hjælperfesten blev arrangeret den 8.–9. april, hvor vi havde inviteret 45 hjælpere. Langt de fleste kom. Vi startede lørdagen med lidt praktisk undervisning i løfteteknik, hvor idrætslærer Kim Øyvind Hansen kom med en lektion i, hvordan man bedst løfter uden at ødelægge ryggen. Efter lektionen var der mulighed for at prøve det nylærte i praksis.



Efter kurset i løfteteknik, havde vi fået Lone Barsøe til at komme og holde foredrag om „Hvorfor er man frivillig hjælper“. Lone kom med mange spændende vinkler på, hvorfor nogle har lyst til at være frivillig hjælper. Alle var enige om at det var et meget spændende foredrag.



Om aftenen var der så festmiddag, hvor vi fik fondue, hvilket var særdeles hyggeligt.

Det var et utroligt godt arrangement vi fik arrangeret for vores frivillige hjælpere.

En stor tak til Egmont Højskolen for støtten til at holde hjælperfesten.

Til slut også en stor tak til Elevforeningens frivillige hjælpere – uden jeres støtte kunne vi ikke holde det aktivitetsniveau vi har.

ELEVHOLD 1999 / 2000



Agnete W Nielsen Allan Poulsen Anders Baumann Anders Larsen Anders Sandberg Andreas P Strunck Anja Louise Rasmussen Anja Rasmussen Anne Mette B Mikkelsen Asuka Hibino



Atomu Miyagi Bent S Munkholm Bente Møller-Jensen Bente Sander Betina Christoffersen Betina J Christiansen Bo Thyri Sørensen Brian Rasmussen Camilla B Larsen Charlotte Henriksen



Claus Kjølner Denise L Jørgensen Dennis V Pedersen Ditte Hindsgavl Dorte Beck Dorte W Andersen Ennike Lyberth Flemming Rasmussen Frank Dahl Gitte Andersen



Gitte L B Jakobsen Hanne Dorthe B Hansen Heidi P Hansen Helene Dorf Nielsen Helle Sørensen Hitoshi Nagaki Jakob Magersholt Janne Truegaard Johan W Knaack John Nikolajsen



Jonas E Agergaard Jonas Heyn Karin E Nielsen Karina Trier Kasper R Viuf Katrine Wieth Kazuya Adachi Kim Jens Ø Nielsen Klaus Frøslev Klaus S Kruse



Knud Erik Hansen Kristina Kyrväl Lars Rasmussen Lars Sode Lasse Jensen Laura Ditte Jensen Lisbeth Lausten Liselotte F Kruse Lith Schade Lone Bech



Louise Holst Louise M Jensen Louise Thisted Louise Thygesen Luise From Lærke H Heidemann Mads Knudsen Majbrit Jensen Malene G Nielsen Margeir S Karlsson



Maria Juul Marie Woldike Marie Gundersen Marie H Bæk Marie Juhl Jørgensen Martin A Jensen Martin Gemzøe Martin Groth Martin N Kristensen Matthias Horvath



Mette Haugstrup Mette Kristensen Mette Kvisgaard Mette Louise Andersen Mette Nyrup Mette R Hansen Mette Rasmussen Mia K Jespersen Michael Larsen Mie Søholm



Mille K Hansen Morten F Gaardsoe Morten Sværke Morten Virenfeldt Morten V Petersen Natasia Laviana Nick Sørensen Niels H Kragelund Nina Boje Ole Hansen



Pernille J Nyc-Jensen Pernille N Petersen Peter Echberg Peter K Olsson Peter T Jensen Pia O Larsen Poul Erik Brodersen Rolf Nielsen Rutsuko Maeda Sami A Hajsland



Sanae Adachi Shinobu Ozawa Signe H Nielsen Sussi Korsvig Søren Hansen Søren Kristensen Søren Ovist Takae Nakajima Thomas B Nielsen Thomas Budde



Thomas Clausen Thomas Soe Tine H Budach Tine N Hansen Tomomi Fukazawa Ursula Winslow

ADRESSER, ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Formand, medlem af skolens bestyrelse:

Jens Bork

Vestervænget 39, 7323 Give

E-mail: jbork@post2.tele.dk

☎ 75 73 19 95

Næstformand, medlem af skolens bestyrelse:

Wilton Jensen

Bakkedraget 8, 7490 Aulum

☎ 97 47 15 35

Kasserer, medlem af skolens bestyrelse:

Jørn Skov Hansen

Museumsparken 36, 6623 Vorbasse

☎ 75 33 34 74

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Karsten Toft

Østergade 45 A, 7620 Lemvig

☎ 97 82 24 86

Kim Juul Pedersen

Færøgade 21 st., 9000 Ålborg

☎ 98 13 08 80

Rene Hansen

Hans Knudsens Plads 1 Bolig 554, 2100 Kbh.Ø

☎ 40 14 99 39

Suppleanter

1. Brian F. Johnsen

Ulvevej 30, 6715 Esbjerg N

2. Orla Rene Andersen

Vestervænget 20 C, 2. th., 7800 Skive

Elevholdsrepræsentant 1999:

Cecilie Christensen

Bjarkesvej 20, 3600 Frederikssund

☎ 47 31 23 96

Elevholdsrepræsentant 2000:

Flemming Rasmussen

Jonasdalen 10 B, 8300 Odder

Suppleant:

Mads Knudsen

Roagervej 131, 6760 Ribe

Egmont Højskolen

Forstander Ole Lauth og Højskolelærer Karin Busk

Villavej 25, Hou, 8300 Odder

☎ 87 81 79 00

H U S K

ELEVSTÆVNET

3. – 5. november 2000

(invitation udsendes omkring 1. september)